

Zondagsbrief 22 maart 2020

Protestantse Gemeente Zeewolde

Kopij voor donderdag 18.00 uur naar redactie@pgzeewolde.nl
Rekeningnummer vrijwillige bijdrage: NL85 RABO 01125.62.272



OPEN HAVEN



Het coronavirus heeft helaas ook ingrijpende invloed op ons kerkelijk leven. Juist in deze voorbereidingstijd op weg naar Pasen, met voor ons geloof zulke belangrijke diensten in het vooruitzicht, moet de kerk dicht. In deze tijd worden wij geroepen tot persoonlijke inkeer en gebed. Zolang er geen kerkdiensten in Open Haven worden gehouden zullen wij als predikanten elke zondagmorgen om 10.00 uur een 'Viering in tijden van corona' verzorgen. Deze viering is te beluisteren via kerkomroep.nl. Dit is uiteraard geen echte kerkdienst maar een uitzending met liederen, bijbellezingen, gesprek en gebed, toegepast op onze huidige situatie. Verschillende musici hebben hun medewerking aangeboden, en de techniek wordt verzorgd door Bertjan Hopster en Andries Mons. We hopen op deze wijze de gemeente iets te bieden dat ons geloof kan voeden en het besef van betrokkenheid bij elkaar levend te houden. Voor komende uitzendingen kunt u ons mailen met suggesties voor liederen, gebedspunten of andere dingen die u wil delen in de gemeente.

U kunt mailen naar ds. Lex: l.boot@pgzeewolde.nl of ds. Elsbeth: elsbeth.gruteke@eo.nl. In de uitzendingen houden we uiteraard rekening met privacygevoelige informatie.

Bij de dienst

Vandaag zouden we een speciale 'Jona-kerkdienst' houden, in de aanloop naar de uitvoeringen van de musical. We voelen allen de teleurstelling dat dit moet vervallen, maar we zullen dit zeker later in het jaar inplannen. Vandaag dus een speciale uitzending via kerkomroep.nl. In deze 'vieringen in tijden van corona' volgen wij gewoon het leesrooster waar we mee bezig waren. We lezen gedeelten uit Exodus en volgen Mozes en het volk Israël op weg naar het Pesachfeest. Vandaag komen we aan bij de plagen van Egypte. In Exodus 7 verandert het water van de Nijl in bloed. De Nijl, de levensader die zorgt voor drinkwater en bevoeiing van de akkers, gaat op rood! De economie gaat plat. Hij lezen we dit verhaal in de actualiteit van vandaag? Heeft God ergens te maken met de coronacrisis, en zo ja, hoe dan? De predikanten gaan hierover in gesprek. Als 2e lezing horen we een krachtig gedeelte van Paulus, ook al zo actueel. De lezingen en gesprekken worden omlijst door passende muziek en orgel/pianospel van Walter van der Veen. In elke uitzending hebben we een blokje 'Meeleven met elkaar' waarin we delen wat we gehoord uit de gemeente. Daarna leggen we in gebed alles bij God, en geven een zegen over onze gemeente en ons dorp.
Ds. Lex en Ds. Elsbeth

Meeleven

Op 24 maart is het voor dhr. en mw. Dees, 60 jaar geleden dat zij zijn getrouwd. Een hartelijke felicitatie! We hopen dat zij, en ieder die komende tijd iets te vieren heeft, toch een fijne dag kan hebben. Ook al zullen plannen moeten veranderen in deze vreemde tijd. In de wijken zijn er wat mensen ziek. Voor zover wij weten is er onder onze gemeenteleden nog geen corona geconstateerd, al wordt er ook weinig getest en zijn er wel veel verschijnselen van verkoudheid. Maar kuchjes en niesjes horen ook gewoon bij dit seizoen. We hopen dat u allen naar omstandigheden zo gezond mogelijk blijft. Als predikanten willen wij komende weken gemeenteleden van 80 jaar en ouder gaan bellen. Zomaar, als teken van bemoediging, en om te vragen hoe het met u gaat. Laten we elkaar vasthouden in aandacht en gebed, en juist in deze tijd voor Pasen leven in vertrouwen!
Ds. Elsbeth en ds. Lex.

Liturgie voor 22 maart 10.00 uur

Muziek: The fruit of silence, van Peteris Vasks
Welkom en inleidende woorden
Gebed, van Margryt Poortstra
Muziek: Christ be our light (Lied 1005)

Inleiding op de lezing
Lezing Exodus 7: 14 t/m 25
Gesprek
Walter speelt: Go down Moses (Lied 168)

Inleiding op de lezing
Lezing Romeinen 8: 18 t/m 24
Gesprek
Walter speelt: Wie zich door God alleen laat leiden (Lied 905)

Meeleven met elkaar
Gebeden
Onze Vader
Zegen van St. Patrick
Muziek: Die mij droeg op adelaarsvleugels

Omzien naar elkaar.... coronahulp.

De afgelopen dagen is er ontzettend veel gebeurd rondom het coronavirus. Met name de oudere en kwetsbare mensen in onze (kerkelijke) gemeente kunnen of durven niet meer naar buiten en hebben meer dan ooit onze hulp nodig.

Als diaconie en ZWO hebben we de afgelopen jaren (bij de Veranderdag) heel goed samengewerkt met Welzijn Zeewolde; zij de klussen, wij de 'handjes'. Die samenwerking willen we ook nu in deze tijden van corona doorzetten.

Welzijn Zeewolde heeft deze week haar vrijwilligersplatform 'Zeewoldevoorelkaar' gereed gemaakt voor coronahulp. 'Zeewoldevoorelkaar' wil de belangrijke rol op zich nemen als het gaat om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op één plek. Zo is de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is nodig! Dat betekent voor u en mij twee dingen:

1. VRAAG OM HULP

Geef - als gemeentelid, pastoraal bezoeker e.d. - in je eigen netwerk / je eigen straat bekendheid aan deze mogelijkheid om hulp voor een ander aan te vragen.

Dat kan digitaal via www.zeewoldevoorelkaar.nl/coronahulp of telefonisch via 036-5224655 (iedere maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur)

2. HELP EEN ANDER

Geef jezelf op als vrijwilliger bij 'Zeewoldevoorelkaar' om iets te doen voor een ander.

Dat kan zijn: de hond uitlaten, een boodschap doen en andere klusjes, maar ook - als u zelf de deur niet uit kunt - via de telefoon of online contact houden met ouderen die nu geen bezoek krijgen.

Laten we juist nu in deze verwarrende tijden allemaal extra omzien naar elkaar!